



Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
"Rehoboth" Urk
Postadres: Postbus 170, 8320 AD Urk
Email: scriba@rehobothurk.nl

Aan de Generale Synode GKv Ede 2014

Urk, 3 december 2013.

Geachte broeders,

Dankbaar voor alles wat de HERE ons schenkt in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt richten wij ons tot uw vergadering met de zorgen die ons vervullen met betrekking tot onze gezamenlijke toekomst. Deze zorg wordt bij ons vooral veroorzaakt na kennisname van het deputatenrapport 'Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie.'

De Raad van de Gereformeerde Kerk op Urk is na kennisname van de inhoud van dit rapport niet overtuigd dat de conclusie gerechtvaardigd is *"dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, zoals deze in dit rapport verwoord is, past binnen de bandbreedte van wat als Schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld; en evenmin kunnen wij het rapport volgen in de conclusie dat het al dan niet functioneren van vrouwen als ambtsdragers voor de GKv geen belemmering mag vormen in de kerkelijke contacten met de CGK en NGK en evenmin bij gemeentestichtingsprojecten."*

Een belangrijke pijler onder dit rapport is de hypothese, dat Paulus de voorschriften m.b.t. de relatie tussen de vrouw en het ambt heeft gebaseerd op de wil dat deze geen aanstoot zouden mogen geven bij de buitenwacht en zodoende meer ingang te vinden voor het Evangelie. Wij achten de bewijsvoering voor deze aannahme flinterdun en ook in strijd met het geheel van de Schrift. De doorgaande lijn in de Schrift is juist dat de HERE in Zijn vrijmachtig welbehagen met het evangelie dwars tegen de bestaande cultuur en de gangbare meningen ingaat. Zoekt het evangelie aansluiting bij de cultuur wanneer herders in de kerstnacht worden gemaakt tot getuigen van de geboorte van de Zaligmaker? En wat te denken van de vrouwen als getuigen van de opstanding? In de gangbare cultuur werkte hun getuigenis tegendraads, want zij mochten niet eens getuigen voor de rechtbank. In Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw laat de Here Jezus juist zien dat Hij zich Zelf soms juist tegendraads opstelt tegenover de cultuur, om ingang te vinden voor het Evangelie.

Ook menen wij dat het rapport zich te gemakkelijk afmaakt van de verhouding tussen man en vrouw, zoals deze in de zogenoemde scheppingsorde gefundeerd is. De Here Jezus Zelf heeft in zijn onderwijs over de verhouding tussen man en vrouw steeds terug verwezen naar de schepping, zie Mattheus 19. Wij willen in dit verband onze hartelijke instemming betuigen met het minderheidsrapport, dat door br. D.A.C. Slump op uw synodetafel is gelegd.

De eeuwen door heeft de kerk in de meest brede zin van het woord zich gebaseerd op wat de HERE door Zijn Geest bij monde van Paulus heeft laten weten, dat aan de vrouw geen plaats toekomt in het leer- of regeerambt. Wij dringen er bij u op aan te blijven staan in die Apostolische en Schriftuurlijke overtuiging, die zijn sporen heeft nagelaten in de traditie van de Heilige Algemene Christelijke Kerk tot op de dag van vandaag.

Daar komt nog iets bij. Gezien onze oecumenische contacten in het binnenland en wereldwijd zijn wij van mening dat u niet tot een dergelijke ingrijpende koerswijziging kunt besluiten zonder overleg met deze kerkelijke contacten. Allereerst denken wij daarbij aan onze geliefde zusterkerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken. Toen de Nederlands Gereformeerde Kerken destijds het VOP rapport publiceerden, hebben wij het die kerken bij monde van de G.S. van Amersfoort kwalijk genomen dat ze deze aangelegen kwestie niet eerst besproken hadden in de driehoek CGK / GKv / NGK. Nu dreigen wij in diezelfde fout te vervallen. Diezelfde G.S. van Amersfoort sprak nog uit, dat wij de hermeneutiek van het VOP-rapport niet konden volgen en dat dit een ernstige belemmering vormde voor wederzijdse erkenning als ware kerken van de HERE. Het komt ons als volstrekt ongeloofwaardig voor, dat wij in zes jaren tijd een ommezwaai van 180 graden hebben gemaakt en een denklijn omarmen die we recentelijk nog hebben afgewezen. Zou het juist daarom ook niet belangrijk zijn onze internationale contacten te consulteren en aan hen te vragen hoe zij aankijken tegen de nieuwe hermeneutische sleutel, die nu in het slot gestoken wordt? Wij kunnen ons voorstellen dat binnen de kring van de ICRC grote vragen leven over de benadering, waarvoor gekozen wordt in het rapport dat dient op uw Synode. Ook baart het ons zorgen, welk effect deze nieuwe hermeneutische benadering voor gevolgen zal hebben voor andere uitspraken, die in de Heilige Schrift worden gedaan inzake ethische kwesties zoals (homo)huwelijk en seksualiteit, levensbeëindiging en de visie op de kinderdoop.

Tenslotte dit. Terugkijkend op de verdrietige breuk in de zestiger jaren klinkt in onze tijd vaak de oproep dat we het als een gemeenschappelijke schuld en zonde voor de HERE moeten brengen dat wij toen niet in staat gebleken zijn elkaar vast te houden. Wat hebben wij daarvan geleerd, broeders? Is het niet van groot belang nu geen besluiten door te zetten, waarvan wij bij voorbaat weten, dat een belangrijk deel van het kerkverband dit niet dragen kan? Daarbij willen wij u vragen niet slechts te kijken naar het aantal brieven dat u uit het land van kerkenraden ontvangt, of het aantal handtekeningen onder welke petitie dan ook. Het is nog niet zo lang geleden, dat er een enquête is gehouden in ons midden, waaruit bleek dat ongeveer 85 % van de ondervraagden geen voorstander was van de vrouw in het leer- of regeerambt. Hoe serieus nemen we de resultaten van zo'n onderzoek? Maar, al zou 85% er vóór zijn, dan nog is de kerkenraad op Urk van mening, dat er tegen de achtergrond van de duidelijke uitspraken van de Schrift in 1 Korintiërs 14:33-39, 1 Timotheus 2:11-15 en Titus 1:5 geen plaats kan zijn voor vrouwen in het leer- of regeerambt, en dat dit daarom ook niet als denklijn binnen de kerken mag worden aanvaard omdat dit niet valt binnen de bandbreedte van wat Schriftuurlijk en Gereformeerd mag heten

Wij bidden u en uw vergadering van harte de wijsheid van boven toe bij uw beraadslagingen in deze uiterst gevoelige materie.

Met hartelijke broedergroet,
Verbonden in Christus.

Namens de Kerkenraad met diakenen,

Ds. A. van Houdt, preses,

Br. D.L. Eschbach, scriba.